

3e lustrum de Ster

Op 23 mei 1996 werd stichting de Ster, centrum voor bewustwording, opgericht. De Ster die velen boeiende uren heeft bezorgd bij de cursussen en openbare avonden die worden georganiseerd. Een mooi moment om terug te kijken en vooruit te blikken.

Eigenlijk begint alles bij de grootvader van Elly Spronk, vanaf het begin drijvende kracht achter stichting de Ster. Deze stond in Terborg bekend als "strieker" een persoon waar artsen mensen naar verwezen, om pijn te verlichten. Elly had wel wat eigenschappen van hem geërfd, want reeds als kind was ze gefascineerd voor het niet direct zichtbare deel van onze werkelijkheid. Zo speelde ze met haar voor anderen onzichtbare vriendjes en kon daar vele uren mee doorbrengen. Zo'n 25 jaar geleden ontstond er in Terborg een gespreksgroepje van ongeveer 8 personen die 2 wekelijks bijeen kwamen om te discussiëren over geloofsbeleving, maatschappelijke ontwikkelingen, nieuw verschenen boeken, de omgang met gehandicapte kinderen. Kortom ze hielden zich bezig met het welzijn van mens en dier en probeerden daar op een eigen manier iets aan te doen.

In die eerste jaren waren het vooral Otti Beekhuis (de Oer-Moeder van de Ster) en Jessica Verforst, die over veel kennis beschikten over de legging van kaarten (Rider-Waite Tarot, de Tarot van Isis en speelkaarten). "Het zou zonde zijn geweest om de kennis van het duiden van de speelkaarten verloren te laten gaan", zegt Elly en daarom werd besloten er les in te gaan geven.

De verdere ontwikkelingen

Gedurende de volgende jaren heeft de Ster zich geleidelijk verder ontwikkeld. De rode draad daarbij was om anderen te helpen zich te ontwikkelen in het bewust worden en leven. Elly is vol van haar ervaringen over hoe ze met de uitleg van de kaarten mensen heeft geholpen inzicht te krijgen in de eigen rol bij problemen en hoe deze vervolgens deze problemen wisten op te lossen.

Programma aanbod

De Ster werkt vanuit een werkplan met vier richtingen. De beroepsactiviteiten: dit betreft de 2 jarige erkende beroepsopleiding tot tarotkundige aangevuld met een 3e jaar over Tarot en gezondheid, de Tarotcoach en teamcoaching.



De maatschappelijke activiteiten: dit betreft de Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording met als doel mensen via de tarot te leren begrip te krijgen voor de geheel eigen rol in het eigen leven.

Cursussen en workshops met diverse onderwerpen zoals: vormen van tarot, kosmologie, numerologie, pentalogie en kleurenworkshops vanuit de kleurenleer van Goethe.

Maandelijks openbare avonden met gerenommeerde sprekers over een breed scala aan onderwerpen met een spirituele inslag

Het lustrum

Tijdens de Open dag in de Kulturhus de Rietborgh te Terborg op zondag 29 mei 2011 zal extra aandacht worden besteed aan dit 3e lustrum met een terugblik naar verleden en een blik vooruit naar de toekomst. Een keur van sprekers zoals Roelien de Lange, Cor van der Horst, Brigitte Brandon, Eddy Meijer, en diverse docenten van de Ster zorgen voor een interessant lezingenprogramma en workshops. Daarnaast bestaat er aan vele tafeltjes de mogelijkheid tot privé-consulten op het gebied van kaarten, tarot, numerologie, astrologie, pentalogie etc. Een bijzondere gelegenheid om wijsheid op te doen en de innerlijke behoefte aan transformatie te voeden.

De toekomst

Elly kijkt met plezier terug naar wat de Ster inmiddels geworden is en waar ze voor staat. Met name roemt ze de hechtheid van het team docenten, dat al vanaf het begin bij de Ster actief is en het "Ster" team dat bij elk evenement weer klaar staat om assistentie te verlenen. De toekomst ziet er veelbelovend uit. Een nieuwe loot aan de stam van de activiteiten is de samenwerking met restaurant "de Hunting Lodge" in Roosendaal. Gedurende 2011 zullen meerder workshops voor gasten en trainingen/seminars voor zakelijke klanten worden verzorgd. De Ster heeft hiervoor een speciaal Businesssteam, die in de zakelijke markt opereert.

Zie voor verdere informatie hieromtrent onze website

www.aster.org