



De Ster

Centrum  
voor  
Bewustwording  
en  
Levensfilosofie

# Nieuwsbrief

Juli/augustus 2016

## Inhoud

- Facebook
- Voorwoord
- Openbare avond: De Tarot als Inwijdingsweg olv Elly Spronk
- Astrologie, Tarot en de actualiteit: Marcel Zwart
- Polariteit: Cor van der Horst
- Contactgegevens

ATTENTIE! ATTENTIE!

Stichting de Ster is nu ook te vinden op Facebook.

U kunt ons snel vinden op:

<https://www.facebook.com/opleidingendestier>

Hier vindt u eveneens vele interessante aanbiedingen.

## Voorwoord

Beste tarot-vrienden

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen. Wij kijken terug met een tevreden blik op de activiteiten bij de Ster van het seizoen 2014-2015. We hebben mogen werken met groepen zeer gemotiveerde cursisten. Ook de docenten en gastsprekers hebben garant gestaan voor een goede kwaliteit.

Na een korte vakantieperiode, kijken wij met veel plezier weer uit naar het nieuwe seizoen, waar ook weer vele interessante activiteiten plaatsvinden. U bent allen van harte welkom, om aan de activiteiten van de Ster deel te nemen.

Het bestuur.

Stichting De Ster



Opleidingen - Openbare avonden

Workshops - Lezingen - Cursussen

## OPENBARE AVOND:

De Tarot als Inwijdingsweg

Datum: 28 September 2016

Olv Elly Spronk en medewerkers

Deze avond zal Elly u kennis laten maken met de Tarot van Rider – Waite.



De DWAAS

De 22 kaarten van de Grote Arcana laten onze levensloop zien. Ons leven is een Inwijdingsweg. De kaarten weerspiegelen onze drijfveren, onze mogelijkheden en moeilijkheden, ze beschrijven onze levensweg om te worden wie we (kunnen) zijn.

Ook de kaarten van de Kleine Arcana (de elementen vuur, aarde, lucht en water) worden genoemd. Zij laten ons de omstandigheden zien waar we in ons dagelijkse leven mee te maken kunnen krijgen.

De kaarten van de Hofhouding (Koning, Koningin, Ridder en Page) laten ons zien welke houding we aannemen ten opzichte

van de verschillende situaties in ons leven.

Grote processen (Grote Arcana) kunnen we niet veranderen, zoals ook de omstandigheden die daar bij horen een feit zijn. Maar onze houding tegenover wat er in ons dagelijkse leven gebeurt, kunnen we wel veranderen en daarmee kunnen we leren zelf sturing te geven aan ons leven.

**Na de pauze worden er door docenten en afgestudeerden van "De Ster" gratis consulten gegeven. Er is tijd en ruimte voldoende, om iedereen van een consult te voorzien.**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting De Ster  
Industrieweg 80  
7061 AV Terborg  
Tel.: 0315-323643

Internet: [www.dester.org](http://www.dester.org) / Email: [info@dester.org](mailto:info@dester.org)  
Locatie: Kulturhus de Rietborgh,  
Borgsche Rieten 15, Terborg

Aanvang: 20.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur.  
Kosten: € 10,00 p.p.

## Tarot en astrologie juli 2016

Auteur: Marcel Zwart



### Tarot

De kaarten voor juli (1-7-2016) en augustus (1-8-2016) zijn achtereenvolgens XVII de Ster en XVIII de Maan. Laten wij eerst XVII de Ster eens onderzoeken.

### XVII de Ster

De Ster is als balsem voor de ziel. Mededogen is een onmisbaar ingrediënt in onze spirituele groei. De natuurwet die hieraan ten grondslag ligt is het gegeven dat onze groei naar spontaan en oprecht mededogen met de medemens alleen plaats kan vinden als wij compassie met onszelf ontwikkelen.



Hoogmoed komt voor de val. De Nestor in de tarot Noud van den Eerenbeemt zei het eertijds net iets anders: hoogmoed (XV) komt vóór de val (XVI). De hoogmoed is de ontkenning van de duivel in jezelf, de val is de Toren. Na het louterend vuur van de Toren is

er de uitnodiging om de antenne te richten op wezenlijke waarden in plaats van met de buitenkant bezig te zijn. Maar vergis je niet, ook de Ster kan geneigd zijn tot uiterlijk vertoon. Die uit zich bijvoorbeeld in onopvallend vertellen over de eigen spirituele vorderingen. Of in voortdurend vissen naar complimentjes. Het is kennelijk nog een hele kunst om natureel liefdevol te zijn zonder de loftrompet nodig te hebben, en om bescheiden te zijn zonder jezelf tekort te doen. De waarde die je in de ander ziet is een spiegel van je eigen waarde. Je bent een uniek mens, je bent fantastisch, je bent geweldig – net als alle andere mensen.

### XVIII de Maan

De Maan is vermoedelijk een van de meest ondergewaardeerde kaarten van het hele spel. Zij biedt een vervolg op IX de Kluizenaar. De Maan en de Heremiet zijn allebei grote spirituele reizigers. De sjamaan (m/v!) is een belangrijke vertegenwoordiger van het 9-principe in de tarot. De sterke aarding die de Kluizenaar met discipline en toewijding verworven heeft is de uitvalbasis voor het creatieve werk dat wij met onze verbeeldingskracht kunnen doen. Is de aarding niet voldoende, dan kunnen we in onze fantasiewereld verdwaald raken. Geard zijn biedt het anker waardoor we geestelijke reizen kunnen maken waarvan we verrijkt terugkomen, met ware kennis, voortgekomen uit ervaringen die ons geraakt hebben tot in het diepst van onze ziel. De boodschap van de Maan is dat kwetsbaarheid onvermijdelijk is als je werkelijk wilt groeien.

Wij wensen u een vreugdevolle reis die tot nieuwe kennis leidt en die de ziel verdiept.



### Astrologie

Net als het weer tot nu toe geven de zomermaanden astrologisch een onbestendig beeld. Er zit even weinig lijn in, het is een overgangsfase waar niet veel over te zeggen valt. Daarom richten wij onze aandacht in deze laatste nieuwsbrief van het seizoen op de basis van astrologie: de tekens van de dierenriem.

**Kreeft en Leeuw.** Dat zijn de 2 tekens waarin de Zon zich de komende maanden voortbeweegt. Laten we dit bijzondere tweetal eens nader onderzoeken.



Wie onder het teken Kreeft geboren is zal altijd de behoefte voelen om het innerlijk leven centraal te stellen. Hun dierbaren zijn altijd nabij, zo niet door woonsituatie dan toch doordat zij hen in hun hart dragen. Zij hebben een romantische instelling en verlangen naar

intimiteit met hun geliefde. Daarom is de huiselijke situatie en het privéleven in principe belangrijker voor hen dan werk en loopbaan. Wel zullen ze hun werk goed willen doen, omdat ze er een hekel aan hebben om kritiek te krijgen en ook omdat ze zich graag onmisbaar maken. Je bent sociaal nu eenmaal veiliger als je niet gemist kunt worden.

Het dagelijks leven is voor de Kreeft iets dat met alle aandacht beleefd, en liefst genoten moet worden. Kleine dingen zijn belangrijk en, indien voelbaar met oprechte liefde gegeven, ontvangt de Kreeft liever 10 keer een eenvoudige attentie dan één keer een heel groot cadeau. Maar uiteraard heeft ook het geweldige cadeau grote waarde, want de Kreeft is ook gewoon een sensatiebak. Nog liever af en toe een grote toestand (desnoods een klein rampje) dan dat er gewoon helemaal niets gebeurt. Bij te grote gelijkmatigheid slaat de verveling toe. Voor het teken Kreeft zit de toegevoegde waarde van andere tekens vooral in zijn burens Tweelingen (luchtiger), Leeuw (iets meer zelfvertrouwen) en Steenbok (discipline en doelgerichtheid).



Wie onder het teken Leeuw geboren is zal zich nooit in de onopvallende middelmaat willen verschuilen. Soms met teveel branie en soms juist iets te voorzichtig, maar levenslust heeft de Leeuw en dat zullen anderen ook moeten weten. Een gehinderde Leeuw kan dictatoriaal worden, een ongehinderde Leeuw is duidelijk aanwezig. Met warmte en charisma trekt hij de aandacht en komt als vanzelf in het middelpunt te staan. Bij de vrouwelijke Leeuw is dit gegeven soms nog sterker. Vanuit innerlijke eigenwaarde straalt zij soevereiniteit uit en zal zij altijd hartelijk en belangstellend zijn zonder dat iemand zelfs maar op het idee komt om misbruik van haar te maken. Maar, man of vrouw, soms is daar een harde leer aan voorafgegaan. want als alle vuurtekens kan de Leeuw naïef zijn. Met open vizier door het leven te gaan en zo nodig ook de strijd aan te gaan, dat doet niet iedereen en het kan even duren voor de Leeuw dat doorheeft.

Naast moed heeft de Leeuw ook een capaciteit voor organisatie en voor creativiteit. In beide gevallen bevindt de Leeuw zich in het centrum en in beide gevallen komt het alleen van de grond als er geen verlamming optreedt. De moed van de Leeuw ontwikkelt zich door het vermijden van fouten niet allesoverheersend voorop te stellen. Als de Leeuw de eigen kwetsbaarheid niet wil ervaren, dan is er nog maar een keus tussen twee kwaden. Of hij drukt alle

kritiek de kop in door tiranniek gedrag, of hij weigert om boven het maaiveld uit te steken. Gaat de Leeuw het grote avontuur aan om sterk en open te zijn, dan ontwikkelt zich een grote autonomie, die ook inspirerend is voor anderen. Voor Leeuw zijn de aanvullende kwaliteiten belangrijk van de volgende tekens -

Kreeft: wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.

Maagd: moed bewerkstelligt meer met beleid dan met gebrul.

Waterman: erkenning en waardering voor anderen hebben ipv het alleen willen krijgen.

*Noot: de illustraties zijn schilderijen van Johfra. Johfra was een esoterisch kunstschilder die de tekens van de dierenriem indrukwekkend en met krachtige symboliek afbeeldde.*

*Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg.*

[www.ontdekjepotentieel.com](http://www.ontdekjepotentieel.com)

---

## Elly Hoekstra



Op zaterdag 4 juni is van ons heengegaan onze spirituele vriendin, lid van studiegroepen, docent bij de Ster en vaste redactionele medewerkster aan onze Nieuwsbrieven, Elly Hoekstra.

Haar kennis van zaken, warmte en toewijding zullen door velen als een gemis worden ervaren. Donderdag 9 juni hebben wij Elly naar haar laatste rustplaats op de natuurbegraafplaats Slangenborg mogen begeleiden. Daar hebben wij te midden van haar familie en vrienden een waardig afscheid van haar mogen nemen.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Vele van u, wie al gereageerd hebben, om hun medeleven te betuigen, d.m.v. kaarten, e-mails of telefoontjes: onze welgemeende dank.

Elly zal in onze herinnering voortleven als een wijze, liefdevolle vrouw, die ons op onze levensweg, meer bewust heeft gemaakt van het belang om tijdens je leven te blijven werken aan het welzijn van de ziel.

Onze dank aan Elly, voor alles wat ze voor de Ster betekent heeft, is grenzeloos. koorddanser steeds in beweging te blijven.

“Elly het is goed, jij mocht gaan, maar is ons oog blinkt stil een traan”

Namens het bestuur,  
Elly Spronk en Henk Hollmann

---

## Cor van der Horst

Her bestuur van de Ster heeft Cor van der Horst gevraagd om zijn redactionele bijdrage te leveren voor de Nieuwsbrieven van de Ster.

Wij zijn blij, dat Cor hierin heeft toegestemd.

Cor van der Horst is, zoals hij zelf schrijft, een oude bekende van de Ster. De vele capaciteiten van Cor en ook zijn humoristische omgaan met mensen en situaties, zijn ons bekend.

Cor zal in de volgende Nieuwsbrieven, steeds een onderwerp bespreken en staat open voor uw ideeën, reacties en of vragen.

Veel leesplezier toegewenst!

---

## Polariteit

**Auteur: Cor van der Horst**

Iedereen kent wel het yin en yang teken, maar wat zegt het over jouw leven? Dit beroemde symbool tracht ons menselijk leven als proces weer te geven.



Net als de Tarot claimt het slechts het proces te laten zien waar we op dit moment inzitten. Twee schijnbare tegenstellingen die met elkaar in dynamisch evenwicht zijn. In onze menselijke wereld lijken wij dit steeds tegen te komen, polariteiten die elkaar lijken uit te sluiten, waarbij de belangrijkste wel die van het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf zijn. Heel vaak vluchten we dan van of naar een van de tegenpolen en voelen ons slachtoffer van het bestaan, totdat we in staat zijn om te zien en te ervaren dat het juist gaat om het dynamisch evenwicht. Het is de bedoeling dat we beide polen leren accepteren als kwaliteiten van onszelf en om net als een

Wat we echter zien is dat we vluchten **naar iets**. Dat is meestal een verslaving zoals sex, roken, drinken, extreem sporten en of uitblinken in iets. We hopen door de hoge mate van concentratie dat we de leegte die we in ons zelf ervaren zullen opvullen. Maar aangezien we op een eenzijdige wijze van buitenaf willen opvullen, blijkt dat niet te functioneren.



De andere kant is dat we vluchten **van iets af**. We trachten aan alle kanten te vermijden wat we niet willen. Echter het universum helpt ons “niet willen” door het telkens weer in ons gezichtsveld te brengen. Onze angsten (gedachten) achtervolgen ons voortdurend en we krijgen steeds bevestigd dat onze angst terecht is.

Op het moment dat we ons realiseren dat het om een evenwicht gaat in onszelf en dat dit gebaseerd is op het “accepteren” van de tegenpolen, dus ook de donkere kanten van onszelf, komen we in dat dynamische evenwicht, waarin we rust, ruimte en liefde ervaren.

## Over de auteur

Hallo ik ben Cor.



Mag ik mij voorstellen ?

ik ben Cor van der Horst en loop al heel wat jaren mee bij de Ster..

Ooit ben ik bij de Ster gestart met tenenlezen, later de reïncarnatie therapie en lezingen over verschillende onderwerpen, zoals buitenaardsen, Maya's en 2012 etc.

Heel langzaam aan heb ik heel wat kennis en wijsheid verzameld en help ik nogal wat mensen op hun pad. Ik ben een echte Boogschutter en heb heel wat pijlen op mijn boog. In mijn leven heb ik ook veel up's en downs meegemaakt van verschillende banen, relaties en alle andere geneugten van het leven.

Ik ben er niet depressief van geworden, alleen sterker . En ik kijk met veel plezier terug op al mijn fouten en in die zin zou je mij wijzer kunnen noemen. Ik sta positief in het leven en bekijk het geheel met humor. Voor mij is ieder mens uniek en bijzonder.

De wereld kan niet zonder jou!! Daarnaast hou ik gewoon van mensen, de natuur en puur. En ook van grenswetenschappen en fantasie.

Dat alles in een potje en je hebt een prima basis voor verhalen.

En dat is dan ook de bedoeling . Ik zal trachten steeds een verhaaltje te maken voor de nieuwsbrief.

Uiteraard sta ik open voor aanvullingen, tips en/of vragen. Die verwerk ik dan weer in een kort stukje.

Tot ziens in een (levens) verhaal.

Cor van der Horst ( levenskunstenaar )

Email: [Corvanderhorst@hotmail.com](mailto:Corvanderhorst@hotmail.com)

Tel.: 06 11403198

---

### Contactgegevens:

De Ster, Centrum voor Bewustwording  
P/a Industrieweg 80  
7061 AV Terborg

Telefoon: 0315-323643

Internet: [www.dester.org](http://www.dester.org)

Email: [info@dester.org](mailto:info@dester.org)

Facebook: <https://www.facebook.com/opleidingendester>

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres bekend is bij Stichting de Ster.

Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: [info@dester.org](mailto:info@dester.org) met als titel 'Uitschrijven'.