



De Ster

Centrum
voor
Bewustwording
en
Levensfilosofie

Nieuwsbrief

Juni 2016

Inhoud

- Facebook
- Voorwoord
- In memoriam: Elly Hoekstra
- **NIEUW!!!**
Praktijkdagen Tarot, Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit o.l.v. Elly Spronk Hollmann
- Openbare avond: Bloemenseance olv Hans aan de Stegge
- Astrologie, Tarot en de actualiteit: Marcel Zwart
- Vragen stellen: Ingrid Blaauw
- Contactgegevens

Stichting De Ster



Opleidingen - Openbare avonden

Workshops - Lezingen - Cursussen

ATTENTIE! ATTENTIE!

Stichting de Ster is nu ook te vinden op Facebook.

U kunt ons snel vinden op:

<https://www.facebook.com/opleidingendestier>

Hier vindt u eveneens vele interessante aanbiedingen.



Voorwoord

Beste tarot-vrienden

Dit is dan alweer de zesde Nieuwsbrief van 2016.

Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2016 om u allen verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan te bieden. De docenten en gastsprekers staan garant voor een goede kwaliteit.

Wij wensen u veel leesplezier.

Het bestuur.

In Memoriam: Elly Hoekstra



Met verslagenheid hebben wij kennis genomen dat na een kort, maar door haar bewonderenswaardig gedragen ziekbed, van ons is heengegaan onze vriendin, studiegenote en docente Elly Hoekstra. Wij zijn verdrietig, maar ook dankbaar voor de lange tijd die zij in ons midden was.

Elly was een autoriteit op het gebied van Ismakogie. In binnen – en buitenland gaf ze hierover lezingen en workshops. Elly heeft

als eerste Ismakogje verbonden met de Tarot en daar ook workshops, trainingen en lezingen in gegeven: "Tarot en geestelijke en lichamelijke vitaliteit".

Haar vakkennis, integriteit en warme menselijkheid zullen door ons allen als een gemis worden ervaren. Maar eens zal de pijn van dit afscheid veranderen in een stille glimlach van herinnering.

Vanaf 10 juni kunt op onze website www.dester.org zien waar Elly begraven ligt.

Namens het bestuur van
Stichting de Ster,
Centrum voor Bewustwording en Levensfilosofie
Elly Spronk

NIEUW!!! **Praktijkdagen Tarot, Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit** **O.I.v. Elly Spronk**

Na de afsluiting van een zeer inspirerende cursus Tarot en uw Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit, kwam de vraag van de cursisten of wij de komende maanden niet vaker een praktijkdag kunnen geven.



De laatste datum van het seizoen is: 19-06-2016

De kosten bedragen hiervoor :

€ 80,00 per lesdag

Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur

Locatie:

Kulturhus De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg

Alle cursisten die in het verleden de cursus Tarot en Gezondheid gevolgd hebben, zijn voor deze verdieping van harte welkom.

U kunt zich opgeven via het daarvoor bestemde inschrijfformulier of email: info@dester.org.

OPENBARE AVOND: BLOEMENSEANCE

Datum: 22 juni 2016

Olv Hans aan de Stegge

.Het is zomer. Een bloemenseance is dan op zijn plaats om u de volheid van de natuur te laten proeven.

Deze avond wordt verzorgd door Hans aan de Stegge met helderziende waarnemingen op de door u meegebrachte bloem(en). Dit wordt een avond om stil te staan bij wat de natuur, en de bloem in het bijzonder, ons belangeloos schenkt in de verschijning van kleur, vorm en geur als uitdrukking van haar schoonheid. Door aandacht te schenken aan de energie van de bloem(en) zal Hans de mogelijkheden in uzelf, uw potenties en "bloeiwijze" voor u verwoorden.

Hans heeft een praktijk als paragnost en helderziende in Hengelo (ov) en schrijft samen met zijn vrouw de kaartjes en bijbehorende inzichten op hun website www.bronvanliefde.nl

Brengt u voor deze avond een bloemetje mee?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting De Ster
Industrieweg 80
7061 AV Terborg
Tel.: 0315-323643

Internet: www.dester.org /Email: info@dester.org
Locatie: Kulturhus de Rietborgh,
Borgsche Rieten 15, Terborg

Aanvang: 20.00 uur.

De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kosten: € 10,00 p.p.

Tarot en astrologie juni 2016

Auteur: Marcel Zwart

Tarot



Op 1 juni komen wij dit jaar via 1+6+2016 uit op XVI de Toren. De Toren is nou typisch een van die kaarten waar je erg van kunt schrikken. De wijze kaartlegger kan dan wel zeggen dat het ergens goed voor is, maar het beeld van deze kaart komt



behoorlijk dreigend over. De bliksem slaat in, het dak vliegt eraf en je stort naar beneden. Dat ziet er wel wat heftiger uit dan de Dwaas, waarvan gezegd wordt dat hij goede kans maakt om in zijn mislukte sprong door een engel opgevangen te worden. Kennelijk is de werkelijkheid in deze fase van de ontwikkeling wat ruwer en harder dan wij zouden wensen. Dat kan een pijnlijke ervaring zijn, maar soms hebben we een heftige crisis nodig om een koerswijziging aan te brengen die ons uit

Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg.

www.ontdekjepotentieel.com

Vragen Stellen? – juni 2016

Doen!

Olv Ingrid Blaauw

de tredmolen duwt.

De Toren vertelt het verhaal van een gedwongen afscheid, soms van een persoon, maar meestal van een situatie. De ene keer gaat hier een drastisch besluit aan vooraf, na een inzicht als een bliksemflits. Minstens zo vaak gaat een oude gang van zaken in een klap verloren. Het lot, dat een rol speelt in alle dagelijkse ups en downs, verkeert plotseling in een noodlot. Schijnbaar logische plannen vallen in duigen en de vraag is, hoe je nu verder wilt. Want de Toren stelt dringende vragen over de toekomst, niet in de zin van wat er gaat gebeuren, maar wie je wilt worden door te groeien vanuit je ware wezen. Niet wat je wilt krijgen, maar wat je wilt doen.

De kans is natuurlijk aanwezig dat de Toren zich deze maand niet meteen in volle omvang in je leven manifesteert. De gedachte achter deze kaart blijft echter geldig. Als je een koerswijziging wenst, dan is de tijd nu rijp om de veilige routines te laten varen en een nieuwe aanpak uit te proberen. Het team van de Ster wenst je de moed toe die je daarvoor nodig hebt.

Astrologie



Zagen we zojuist de Toren opduiken, nu doet Mars in Schorpioen er nog een schepje bovenop. Mars loopt nog retrograde ook, dus hij beweegt zich tegen de gangbare loop in. Dat maakt hem extra onberekenbaar. Omdat een teruglopende planeet naar binnen slaat, nodigt Mars hier uit tot zelfonderzoek. Alle verborgen

redenen om te doen wat je doet, maar waar je jezelf geen recht mee doet, kun je zo voor jezelf aan het licht brengen. De tijd is rijp er achter te komen wat je wilt en daar alles voor over te hebben. Als je de angst om in je queeste te falen onder ogen ziet, wordt het een stuk makkelijker om de uitdaging aan te gaan, zonder in de val te lopen van fanatisme of morele chantage.



Hoe goed en uitgebreid je ook in een consult kunt werken met het Keltisch Kruis, het is een uitgebreide legging en soms ook wat statisch en dat is minder effectief als de vraag duidelijk "actie gericht" bedoeld is. Bijv.: Wat zou ik in deze situatie kunnen doen? Hoe kom ik uit deze situatie? Wat kan mijn volgende stap zijn? Ik ga er hier nu van uit dat het voorgesprek over de bedoeling van het consult zorgvuldig is uitgevoerd.

Dan zijn er andere leggingen die heel geschikt zijn voor een to-the-point-legging bij de vraag wat te doen en dat is in ieder geval ook de volgende 7 kaartlegging:



Kaart 1: zegt iets over het verleden in relatie tot waar het om gaat, kaart 4.

Kaart 2: zegt iets over het heden, ook weer in relatie tot kaart 4.

De kaarten 3 en 5 zeggen iets over beïnvloedingen van de kern, (3 meestal van binnenuit en 4 meestal van buitenaf of met name rationeel) maar beide weer in relatie tot kaart 4.

De centrale kaart 4 is de kern, dat waar het in de vraag om gaat.

Kaart 6 geeft aanwijzingen over de beste handswijze in deze situatie

Kaart 7 zegt wat over de te verwachten uitkomst als kaart 6 "gedaan" wordt.

Omdat het een uitdrukkelijke "doen" legging is, laat ik bij een Grote Arcana kaart bijna altijd er een 2e en soms 3e informatieve kaart bij trekken, omdat een kaart uit de Kleine Arcana serie nogal eens meer praktische informatie geeft dan de "Grote Boodschap" van de Grote. In mijn ervaring wil het dan ook nog wel eens voorkomen dat er dan diverse kaarten ter verduidelijking nodig zijn, voordat de vraagsteller – zoals ik dat betitel – op aarde in de wereld van de kleine kaarten durft te landen. Dit soort situaties zijn altijd reuze boeiend en leerzaam om uit te zoeken.

De bestaande situatie als uitgangspunt is eigenlijk altijd de gezamenlijke informatie uit 1,2 en 4. Vragenderwijs controleer ik hoe de vraagsteller er naar kijkt; dat geeft altijd nog extra informatie, want hij weet er vaak meer van dan hij met zijn bewuste geest eerder heeft verteld en het betreft de vraagsteller bij het pad dat we in het consult samen bewandelen.

Dan kijk je naar de kaarten 3, 4 en 5 ook weer in onderling verband. Je kunt er dan door de juiste vragen te stellen vrij gemakkelijk achter komen wat er precies speelt waardoor het voor de vraagsteller niet duidelijk is wat hij kan gaan ondernemen, kan gaan "doen".

Wat spannender kan het worden als je daarna bij kaart 6 een "lastige" doe kaart ziet liggen, trouwens net als bij 7 een "lastige" uitkomst. "Doen" wil lang niet altijd zeggen: lekker actief concreet aan de slag gaan. Dit is dan de uitdaging aan jou als kaart legger. Laten we eens naar de Zwaardenkaarten kijken, de luchtkaarten.



De Aas is zo gek nog niet als "doe" kaart: de koningskroon belooft veel goeds dus laat de ideeën maar op borrelen, volg je eigen denkbeelden en wees vooral vernieuwend.

De Zwaarden 2 is al wat minder, want de persoon daarop is ziende blind en horende doof... Welke actie? Nou misschien wel: gewoon er eens even tussenuitgaan en tijd nemen om na te denken en vooral langzaam aan doen zolang het plaatje niet echt duidelijk is geworden...



Zwaarden 3 als doe kaart lijkt een ramp, maar hoeft dat niet te zijn als je eerst één van de algemene betekenissen als uitgangspunt neemt en uitlegt: de onduidelijkheid van al het verdriet waardoor diepgang ook niet makkelijk is. En dan zou het doen kunnen bestaan uit hardop denken en goed te luisteren naar de reacties die de vraagsteller daarop krijgt.



En Zwaarden 10 als "doe" kaart? Het advies kan zijn: Ga het gewoon doen, er is niets te verliezen zoals de zaak er nu bij ligt, kan het alleen maar beter worden, neem risico's!

Dan zegt de 7e kaart wat over de uitkomst. Ook daar is het soms moeilijk kaarten die vaak als negatief geduid worden (op z'n NLP's) te herkaderen. Dat wil dus zeggen een gemakkelijk negatief iets, positief te labelen (Let op: dit mag geen trucje zijn: bij iemand die van zichzelf zegt: "Nu jank ik alweer!", is het mogelijk heel oprecht om te stellen: Wat fijn dat jij je emoties zo kunt uiten!



Maar wat bijvoorbeeld, bij Bekers 8 als mogelijke uitkomst? Dat op pad gaan noodzakelijk is, staat vast; de vraagsteller zal zich niet door zijn angst laten tegenhouden. En Bekers 5 is ook opgewekt te labelen als: je zult merken dat je niet alleen kunt loslaten, maar ook het grote geheel kunt zien en kunt accepteren wat er moet gebeuren.



Dan is er misschien nog lastig als "doen" en of "uitkomst" een Hofkaart blijkt te zijn. Het is al wel vaker gezegd, deze kaarten staan vaak voor onze eigen houding in een situatie. Eerst even bespreken als zo'n kaart op de "doen" plek ligt.

Voorbeeld: daar ligt Page Pentagrammen; de leerling die zich afvraagt hoe hij dit nu weer zal aanpakken. Dan is een advies over het doen bijvoorbeeld (natuurlijk steeds afhankelijk van wat er op de andere plekken ligt. Alles steeds in samenhang!) denk gedurfd over je te ondernemen actie na, maar word niet roekeloos. Bij de Page Zwaarden zou het advies kunnen zijn eerst



eens over de situatie met anderen gaan dan liefst ook een beetje tactvol. Stel "doen" de ridder Staven ligt; de boodschapper met bruisende acties: het advies vooral te zorgen dat het wat hij doet, maar een waarschuwing minder onbezonnen te zijn bij zijn ook op zijn plaats zijn.



praten en dat bij bruisende mogelijk is plezierig is om acties kan

Tot slot als een Hofkaart op "de uitkomst" ligt. Stel Koning Zwaarden, met zijn naar buiten gerichte kant van de macht. Toont het totaal van de legging een positieve sfeer, dan kan de conclusie zijn dat de uitkomst is dat er iets wijs, sterks, deskundigs als resultaat zal zijn. Is de sfeer minder positief dan kan de uitkomst chaos betekenen, of een "slappe hap". Het kan dan zinvol zijn te vragen naar het verleden van de vraagsteller, om te onderzoeken hoe eerlijk hij in zijn aanpak is



geweest.



En als laatste: Stel dat op de uitkomstplek de Koningin Bekers ligt; deze koningin staat voor de moederlijke kant in de mens. Is het totaal van de legging positief qua sfeer dan is de uitkomst mogelijk te duiden, dat de situatie in balans zal zijn zowel gevoelsmatig als logisch en wijs. Is de sfeer negatief in de legging dan kan het zijn dat de uitkomst weinig realistisch is, zweverig, misschien wel een droomwereld.

Veel plezier met deze op zich niet gecompliceerde legging, die vrij snel concrete antwoorden op de vraag van de vraagsteller kan opleveren.

Ingrid Blaauw is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg.

Contactgegevens:

De Ster, Centrum voor Bewustwording
P/a Industrieweg 80
7061 AV Terborg

Telefoon: 0315-323643
Internet: www.dester.org
Email: info@dester.org
Facebook: <https://www.facebook.com/opleidingendester>

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres bekend is bij Stichting de Ster.

Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: info@dester.org met als titel 'Uitschrijven'.